

Ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών Κρις Σωφρονίου εξηγεί την απόφαση του Κινήματος

Ο Αναστασιάδης μπορεί να δώσει ελπίδα

Ενα νέο Κίνημα δραστηριοποιείται εδώ και λίγο καιρό στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Ο λόγος για το νεοϋσταθέν Κίνημα Φιλελευθέρων Δημοκρατών. Ο πρόεδρος του Κρις Σωφρονίου εξηγεί στον "Π" τους λόγους της επανόδου των Φιλελευθέρων στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, αλλά και γιατί οι Φιλελεύθεροι της Κύπρου θεωρούν ως μονόδρομο την εκλογή του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Αναστασιάδη στην προεδρία της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κ. Σωφρονίου, ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο μοναδικός υποψήφιος που μπορεί να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στον τόπο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την οικονομία, αλλά και σε σχέση με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Πρώην στέλεχος των ΕΔΗ, αριστίδην υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του 2011, τι σας ώθησε στην απόφαση να προχωρήσετε και να ηγηθείτε της προσπάθειας επανίδρυσης του Κινήματος Φιλελευθέρων Δημοκρατών;



Της **Κατερίνας Ζορπά**

Ως πραγματικοί φιλελεύθεροι νιώθαμε την απουσία και την έντονη ανάγκη να υπάρξει ξανά αυτή η εκπροσώπηση στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου. Θα πρέπει να πω ότι κάποιιοι από εμάς υπήρξαν ιδρυτικά στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων της Κύπρου. Οι ΕΔΗ είναι πλέον ένα καθαρά αριστερό κόμμα, παρά τις σχέσεις

τους με τους φιλελευθέρους της Ευρώπης. Οι λανθασμένες επιλογές και προσεγγίσεις των ΕΔΗ τον τελευταίο χρόνο και η πλήρης ταύτισή τους με το ΑΚΕΛ απομόνωσαν αρκετά στελέχη που δεν ανήκαν στην Αριστερά και έψαχναν διεξόδους. Για την Πραξούλα Αντωνιάδου θα ήθελα να πω ότι είναι μία γνήσια πατριώτης, έντιμη, ειλικρινής, αλλά και αυθόρμητη. Όμως οι λανθασμένες αποφάσεις της, όπως η στήριξη της υποψηφιότητας Χριστόφια το 2008 και η συνεργασία με το ΑΚΕΛ στις ευρωεκλογές και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, έδωσαν καθαρά το μήνυμα ότι οι ΕΔΗ έχασαν κάθε επαφή με την ιδεολογία του φιλελευθερισμού. Δεν θα μπορούσα συνεπώς να είμαι σε ένα πολιτικό Κίνημα που δεν με εκφράζει πλέον. Βεβαίως, είναι γεγονός ότι στο Κυπριακό οι θέσεις μας παραμένουν παραλήψεις και ανήκουμε στην ρεαλιστική, διεκδικητική σχολή σκέψης και προσέγγισης των Γλαύκου Κληρίδη, Νίκου Ρολάνδη, Γιώργου Βασιλείου, Νίκου Αναστασιάδη. ? Ως Κίνημα θα έχουμε παρουσία σε εκλογικές αναμετρήσεις ή ο στόχος σας είναι απλώς να λειτουργήσετε υποστηρικτικά προς την επόμενη κυβέρνηση εάν επικρατήσει της είναι ο Νίκος Αναστασιάδης;

Ο καιροσκοπισμός δεν είναι χαρακτηριστικό των Φιλελευθέρων Δημοκρατών. Δεν ζητήσαμε και δεν ζητούμε τίποτα ως αντάλλαγμα από τον Νίκο Αναστασιάδη για τη στήριξή μας. Πιστεύουμε ακράδαντα όμως



ότι είναι η σωστή επιλογή και ο μόνος που μπορεί να δώσει ευκαιρίες και ελπίδες στον κυπριακό λαό. Το κίνημα Φιλελευθέρων Δημοκρατών είναι εδώ για να μείνει. Ήδη τα μηνύματα και η στήριξη που έχουμε από πολλούς πολίτες είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Γιατί στηρίζετε Νίκο Αναστασιάδη;

Πιστώνουμε τον Νίκο Αναστασιάδη με πολιτική κρίση, ήθος και σωστές αρχές. Είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει ελπίδα στην Κύπρο και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της διεθνώς. Η εμπειρία μας με τον Δημήτρη Χριστόφια ως Πρόεδρο, τον οποίο πιστώναμε στις αρχές με καλή πρόθεση και διάθεση να λύσει το Κυπριακό, έχει αποδείξει δυστυχώς ότι όσο και να ισχυρίζονται ότι έχουν μια ευρωπαϊκή αριστερή προσέγγιση, εντούτοις, δεν έχουν απεγκλωβιστεί από τις κομμουνιστικές θεωρίες και προσεγγίσεις που, σε τελική ανάλυση, ήταν καταστροφικές για την Κύπρο. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Νίκο Αναστασιάδη κατά τη διάρκεια των τελευταίων βουλευτικών εκλογών συνάντησα με τον Νίκο Αναστασιάδη ήταν το 1998. Τότε η νεολαία των ΕΔΗ, της οποίας ήμουν πρόεδρος, με δική μου εισήγηση αποφάσισε τη στήριξη την υποψηφιότητας του Γλαύκου Κληρίδη στις προεδρικές εκλογές του '98 πριν ακόμα το Κίνημα πάρει οριστική

απόφαση. Θυμάμαι, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι είχε έρθει αστυνομική συνοδεία για να μας συνοδεύσει στα γραφεία του ΔΗΣΥ, αφού ήρθε η νεολαία της ΕΔΟΝ έξω από το Κίνημα με άγριες διαθέσεις. Με συγχάρηκε ο Νίκος Αναστασιάδης τότε για την απόφασή μας. Σίγουρα ο ΔΗΣΥ, όπως όλα τα πολιτικά κόμματα, έχει διαπράξει και λάθη. Όπως τον ενταφιασμό των ιδεών Γκάλι το 1993.

Κάποιοι κατηγορούν τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι μεταλλάχθηκε στην προσπάθειά του να κερδίσει το ΔΗΚΟ σε ό,τι αφορά την προσέγγιση και τη γραμμή που ακολουθεί στο Κυπριακό. Εσείς πώς το βλέπετε;

Πιστεύω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, η σημερινή ηγεσία του ΔΗΚΟ, αλλά και εμείς ως Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, έχουμε ως κοινό σημείο αναφοράς τη διζωνική δικονομική ομοσπονδία, τις συμφωνίες κορυφής του '77-'79 και τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου που αναφερόταν σε λύση διζωνικής δικονομικής ομοσπονδίας.

Γιατί δεν στηρίζετε τον Σταύρο Μαλά, του οποίου επίσης οι απόψεις στο Κυπριακό είναι παραπλήσιες με τις δικές σας;

Τον Σταύρο Μαλά τον ξεχωρίζω ως ένα εξαιρετικό επιστήμονα και άνθρωπο, με άριστες εμπειρίες και γνώσεις. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Όπως οι θέσεις μας στο Κυπριακό είναι παραπλήσιες. Βέβαια, με έχει ενοχλήσει αφάνταστα η θέση που πήρε στο

πρόσφατο debate για το Κυπριακό ότι αλλιώς έκρινε το 2004 ως πολίτης και αλλιώς κρίνει σήμερα ως πολιτικό πρόσωπο. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν απλός πολίτης το 2004, αφού ήταν δραστήριο μέλος των Ενωμένων Δημοκρατών. Οι θέσεις μας παραμένουν πολύ κοντά στο Κυπριακό, όμως, το γεγονός ότι είναι υποψήφιος που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ δεν αφήνει περιθώριο στήριξης δικής μου ή και πολλών άλλων ατόμων που ίσως θα εβλεπαν τη δική του υποψηφιότητα με θετικό τρόπο, αφού αυτή η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ ήταν καταστροφική.

Λέτε στην ανακοίνωση ίδρυσής σας ότι θέλετε να ακούγεται πιο δυνατά η φωνή των Ευρωπαϊκών Φιλελευθέρων Δημοκρατών στην Κύπρο. Ωστόσο οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι έχουν κατηγορηθεί ως εχθρικοί απέναντι στην Κύπρο.

Οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι έχουν πραγματικά σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη. Ήδη το Κίνημά μας είναι σε επαφή με Φιλελεύθερα κινήματα και οργανώσεις της Ευρώπης, αλλά και άλλων χωρών και θα συμμετέχουμε ενεργά στο άμεσο μέλλον σε διεθνείς διασκέψεις και forum των Φιλελευθέρων. Έχω προσωπικά πολλή εμπειρία από τον χώρο των Φιλελευθέρων. Μάλιστα, ως πρόεδρος της νεολαίας του κόμματος των Φιλελευθέρων, δημιούργησα μια φιλική σχέση που διατηρείται μέχρι σήμερα, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Αγγλίας Nick Clegg, ο οποίος είναι πρόεδρος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών της Βρετανίας στους οποίους είμαι μέλος. Στο ερώτημά σας: Είναι μεγάλο λάθος να κατηγορούνται οι Φιλελεύθεροι ως εχθροί της Κύπρου. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν και είχαν πάντα μία ειλικρινή και έντιμη προσέγγιση. Δεν μπορούμε και δεν γίνεται να ακούμε πάντα μόνο αυτά που θέλουμε να ακούμε. Οι Φιλελεύθεροι θα σου πουν τα καλά, αλλά θα τονίσουν και τα κακά. Την ίδια στιγμή δεν συμβιβάζονται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάντοτε θέτουν ως κριτήριο το καλό ολόκληρης της Κύπρου, με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών. Θέτουν πάνω από όλα το καλό και των δύο κοινοτήτων και την ειρηνική συμβίωση σε ένα ευρωπαϊκό ομόσπονδο κράτος. Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει με όλες τις πολιτικές ομάδες της Ευρώπης. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν κάποιιοι έχουν κάποιου είδους εχθρική στάση προς την Κύπρο τη δεδομένη στιγμή, αυτοί είναι οι Σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι. Επίσης εδώ πρέπει να τονίσουμε τις ιστορικές ρίζες των Φιλελευθέρων στην Ελλάδα ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα για πολλές δεκαετίες. Παρά το ότι ως κίνημα οι Φιλελεύθεροι στην Ελλάδα συγκεντρώνουν ένα μικρό ποσοστό, αρκετά ηγετικά στελέχη, βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν φιλελεύθερη ιδεολογία και ρίζες που εκφράζουν διά μέσου της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές των δικαιών της Κύπρου και του κυπριακού ελληνισμού.



AJ's Cafe & Restaurant

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ανοίγει στις 11 Φεβρουαρίου στην καρδιά της Λευκωσίας το νέο IN μέρος AJ's Cafe & Restaurant, που θα σας καταπλήξει με τους υπέροχους αρωματικούς καφέδες του, τα καταπληκτικά εδέσματά του και φυσικά τα εκλεκτά κρασιά του που συνοδεύονται από εύγευστες ποικιλίες τυριών.

Θα μας βρείτε στη Λεωφ. Μακαρίου 50 (παλιά Cyprus Airways). Τηλ. 22761515.

Σας περιμένουμε!



ΑΛΥΣΙΔΑ ΖΩΗΣ
ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ
για συλλογή τροφίμων



ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ & ΙΔΡΥΜΑ "ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ"
Συλλογή τροφίμων για παιδιά άπορων οικογενειών

Στα πλαίσια του Μήνα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, ο Όμιλος Εταιρειών Παπαέλληνα σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα "Χέρι με Χέρι", διοργανώνουν το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013, εκδήλωση με την επωνυμία "Αλυσίδα Ζωής- Χέρι με Χέρι", με στόχο την συλλογή τροφίμων (τροφήματα τα οποία δεν χρειάζονται ψυγείο περιλαμβανομένων και παιδικών τροφίμων όπως επίσης και είδη καθαριότητας και πρώτης ανάγκης) για την στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Οι στόχοι του ιδρύματος "Χέρι με Χέρι" είναι κυρίως να ανακουφίζει άμεσες ανάγκες ανήλικων παιδιών, άπορων οικογενειών που κινούνται στα όρια της επιβίωσης, όπως επίσης και να καλύπτει ανάγκες παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οργανωμένη ομάδα εθελοντών από τον Όμιλο Εταιρειών Παπαέλληνα και από το Ίδρυμα "Χέρι με Χέρι", θα βρίσκονται στις Υπεραγορές Άλφα Μέγα Έγκωμης και Άλφα Μέγα Λεμεσού, το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 από τις 9μμ μέχρι τις 4μμ για να παραλαμβάνουν από το κοινό είδη τροφίμων τα οποία θα διατεθούν σε άτομα και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη.

Ο Όμιλος Παπαέλληνα ευελπιστεί στην συμμετοχή του κοινού για την επιτυχία της εκδήλωσης ώστε να αποσταλούν και ευρύτερα τα αναγκαία μηνύματα αλληλεγγύης προς όσους συνανθρώπους μας δοκιμάζονται.

